

Jorg Leijten (student):

*“Vronie laat je aan de hand van uitdagende opdrachten een eigen visie op je toekomst ontwikkelen.”*

Als net gestopte student bedrijfseconomie kwam ik naar Vronie Veugelers toe met vele vragen. Wat voor studie past bij mij en hoe belangrijk zijn zaken als banenperspectief en startsalaris? Wil ik nog wel aan de universiteit studeren, of kies ik voor het hbo?

In een aantal sessies heeft Vronie mij in gesprekken en met behulp van thuisopdrachten geholpen om een duidelijk beeld te creëren van de studie die zowel gevoelsmatig als qua inhoud bij mij past.

De kracht van Vronie is dat ze je zelf op zoek laat gaan.

*“Vergelijk het met een rij-instructeur die jou laat rijden, wat aanwijzingen geeft om je blikveld te verruimen, maar wel (pas) ingrijpt wanneer je van het traject afwijkt.”*

Vronie laat je aan de hand van uitdagende opdrachten (ontwerp bijvoorbeeld voor de komende 60 jaar een gedetailleerd levensplan) een eigen visie op je toekomst ontwikkelen. Vervolgens werden stelselmatig onrealistische opties afgevoerd totdat er een paar opleidingen overbleven die bij mij zouden kunnen passen.

Dit was overigens geen zwart-witkeuze: Vronie laat je zelf nadenken, maar houdt wel de spiegel voor: in hoeverre heeft deze keuze gevolgen voor dat toekomstplan en de manier waarop jij jezelf daarin ziet.

Zo heeft ze mij de keuze laten maken tussen mijn twee overgebleven opties: een universitaire opleiding geschiedenis en een HBO-studie journalistiek. Ik ben voor de laatste optie gegaan en dat bleek in de jaren daarna ook de beste optie voor mijn ontwikkeling.

*“Vronie” laat je zelf nadenken, maar houdt wel de spiegel voor.”*